

Αγαπητοί μας εν Κυρίω,

Με την ωραία και ιερά ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2017-2018, απευθύνω θερμό και εγκάρδιο χαιρετισμό προς άπαντας τους κοπιώντας για την εκπαίδευση των παιδιών μας: τους Γονείς, τα Παιδιά, τους Δασκάλους και Δασκάλες οι οποίοι υπηρετούν το Ιερό κεφάλαιο της Παιδείας στις χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, όπου ζει η Ελληνορθόδοξη Διασπορά και διαφεντεύει η Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας.

Γνωρίζω τους κόπους και τις φροντίδες του κάθε γονιού αλλά και του κάθε δασκάλου για την ανατροφή και την μόρφωση των παιδιών τους. Γι' αυτό συγχαίρω όλους θερμά και προσεύχομαι για την υγεία και την πρόοδο σας. Ο Κύριος να σας οδηγεί και να στηρίζει τον ιερό αγώνα σας για την κατά Θεόν ανατροφή των παιδιών και μαθητών σας. Στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω την αδήριτη ανάγκη για στενότερη συνεργασία μεταξύ Γονέων και Δασκάλων, καθώς και μεταξύ των Σχολικών Επιτροπών και των Προϊσταμένων της Ελληνικής και Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής, υπό την υψηλή εποπτεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Όλοι μαζί πρέπει να συνδράμομε στον ιερό αγώνα της Παιδείας παρέχοντας εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, διδάσκοντας τα παιδιά μας την ωραιότητα της κατά Θεόν και θύραθεν Παιδείας, την απλότητα του βίου, την αξία της προσευχής, της εργασίας, της αρετής, της οικονομίας και της σκληραγωγίας, αλλά και του ιερού έργου, της εθελοντικής εργασίας και προσφοράς για τους άλλους. Γι' αυτό τα Σχολεία μας, τα Ημερήσια και τα Απογευματινά πρέπει να είναι «η κατ' οίκον εκκλησία» στην οποία τα παιδιά σπουδάζουν, μελετούν και μαθαίνουν τα μεγαλεία του Θεού, τα οποία εξυμνούνται καθημερινά από την Δημιουργία και την Επιστήμη. Ύπενθυμίζω την αξία της Παιδείας, της Μόρφωσης, και της Επιστήμης που μας βοηθούν να γνωρίσουμε και να δοξάζουμε τον Θεό, να αγαπούμε τους άλλους ανθρώπους, και να είμαστε πράοι και αγαθοί. Ωστόσο δεν πρέπει να λησμονούμε ότι χωρίς σεβασμό προς την Οικογένεια, τους Γονείς, τους Άρχοντες, τους Δασκάλους, τους Πνευματικούς μας Πατέρες, τους Ηλικιωμένους και τους Αδυνάτους, η μόρφωση μας είναι μισή και ξένη προς το Ευαγγέλιο και τον Χριστιανικό πολιτισμό.

Με την ευκαιρία του ανοίγματος των σχολείων και των δικών μας Εκπαιδευτηρίων γράφω αυτό το γράμμα για να σας ευχηθώ όλους καλή επιτυχία στις σπουδές σας και να καλέσω σε συστράτευση και σταυροφορία ιερή όλους τους εμπλεκόμενους στην Παροικιακή Εκπαίδευση, Γονείς, Δασκάλους, Σχολικές Επιτροπές και Εκπαιδευτικές Αποστολές. Θέλω ιδιαίτερα να συμβουλευσω και να παρακαλέσω τους γονείς, να στείλουν τα παιδιά τους στα Ημερήσια σχολεία μας, το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, τα οποία ίδρυσε και συντηρεί η Ελληνική Πολιτεία εδώ και πολλά χρόνια στο Λονδίνο. Ύπενθυμίζω την Ελληνορθόδοξη Ακαδημία «Άγιος Κυπριανός» Croydon, το Ελληνορθόδοξο Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης «Απόστολος Ανδρέας» Βόρειου Λονδίνου. Ύπενθυμίζω τα Παροικιακά Απογευματινά και Σαββατιανά Σχολεία, τα οποία λειτουργούν στο Λονδίνο και την Επαρχία με εξαιρετική επιτυχία για ολόκληρες δεκαετίες. Όλα τα σχολεία προσφέρουν μόρφωση στα αγόρια και στα κορίτσια μας. Γι' αυτό θέλουν την υποστήριξη και την έμπρακτη αγάπη όλων μας. Οι Κοινότητες-Εκκλησίες και οι Εκπαιδευτικοί Σύλλογοι μας, τα στηρίζουν με πολλούς κόπους και θυσίες και συμβάλλουν θετικά στην μόρφωση της νέας Ελληνορθόδοξης γενεάς της Χώρας στην οποία ζούμε και δημιουργούμε. Είναι καθήκον μας να στηρίξουμε τα Σχολεία μας, να προσφέρουμε εθελοντική εργασία σε αυτά, και να τα αγαπάμε γιατί αποτελούν την ζώσα και διαρκή ελπίδα μας για την διατήρηση της Ελληνοχριστιανικής και Ορθόδοξης τους ταυτότητας.

Προς αυτή την κατεύθυνση αναφέρω ότι οργανώνονται πλέον και τάξεις Ενηλίκων στα Παροικιακά Σχολεία καθώς και συστηματικές τάξεις διδασκαλίας Παραδοσιακών Χορών. Επίσης λειτουργεί Σχολή Βυζαντινής Μουσικής και Ψαλμωδίας στο Λονδίνο και στην Επαρχία. Δεν χρειάζεται να τονίσω πόσο σημαντική είναι η διδασκαλία αυτή ως απαραίτητο συμπλήρωμα της διδασχής της γλώσσας μας και του Πολιτισμού μας, και πόσο συνεπώς χρειάζεται την στήριξη και συμμετοχή όλων μας, δεδομένου ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η προσφορά αυτή στα σχολεία γίνεται εθελοντικά και προσφέρεται δωρεάν στους μαθητές μας.

Όπως κάθε χρόνο, αναφέρω και τονίζω την ζωτική συνδρομή της Ελληνικής και η Κυπριακής Πολιτείας στο κεφάλαιο της μόρφωσης της Αποδημίας. Παραμένει όμως εκ των ου άνευ η συνδρομή και εκείνων που ευλογήθηκαν ιδιαίτερα από τον Θεό και έκαμαν περιουσία: οι πλούσιοι, οι επιχειρηματίες αλλά και όλοι οι αδελφοί Ελληνορθόδοξοι Χριστιανοί, πρέπει να στηρίζουν οικονομικά και ηθικά τα Σχολεία μας και να δείχνουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για την Ελληνορθόδοξη Παιδεία γιατί χωρίς την δική τους συνδρομή δεν θα μπορούσαμε να επιτελέσουμε το σπουδαίο και ευλογημένο έργο μας προς τους νέους μας.

Σε συνάρτηση με τα παραπάνω, τονίζω επίσης την φροντίδα που έχουν αναλάβει η Ελληνική και Κυπριακή Αποστολή για την μετεκπαίδευση των διδασκάλων και ειδικά των ωρομισθίων η οποία συνεχίζεται και φέτος. Θεωρώ απαραίτητη την μετεκπαίδευση και την ενημέρωση των διδασκόντων στις νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις αλλά και στις αλλαγές που συστηματικά γίνονται από τους Φορείς των διαγωνισμάτων στην Ελληνική Γλώσσα.

Από καρδίας σας εύχομαι καλή και ευλογημένη τη Νέα Σχολική και Ακαδημαϊκή χρονιά. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, με τις πρεσβείες της Παναγίας Θεοτόκου και των Αγίων Τριών Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, να στηρίζει και να φωτίζει τα ιερά έργα μας για την Παιδεία και διατελώ μετά θερμών ευχών και της εν Κυρίω αγάπης και τιμής.

Λονδίνο, Σεπτέμβριος 2017

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων &

Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος